



ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

των Αρχαίων, Ελευθέρων και Αποδεκτών Τεκτόνων

ΜΕΓΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2020

Αδελφοί μου,

Σήμερα, με αφορμή την Φθινοπωρινή Ισημερία, θα ήθελα να επικοινωνήσω μαζί σας, σε μια στιγμή που τα πράγματα - δυστυχώς - δεν είναι καθόλου εύκολα.

Σε φυσικό επίπεδο κατά την ισημερία υπάρχει εξισορρόπηση δυο αντιπάλων καταστάσεων, της διάρκειας της μέρας με την διάρκεια της νύχτας. Σε πνευματικό επίπεδο η περίοδος από τη Φθινοπωρινή Ισημερία μέχρι το Χειμερινό Ηλιοστάσιο συμβολίζει την περίοδο κατά την οποία η ψυχή του ανθρώπου θα περάσει το πρώτο στάδιο εξελίξεώς της με στόχο την ωρίμανση της. Στην ελληνική παράδοση επικρατεί η άποψη ότι όπως καλλιεργείται η γη το φθινόπωρο, έτσι πρέπει να καλλιεργείται και η ανθρώπινη ψυχή, ούτως ώστε εκδηλώνοντας τις κρυμμένες της δυνάμεις να τις μεταβάλλει σε ιδέες και συναισθήματα. Ας μην ξεχνάμε ότι ένας από τους πιο ιερούς θεσμούς στην Αρχαία Ελλάδα - τα Ελευσίνια Μυστήρια - τελούνταν με καταληκτική ημέρα την Φθινοπωρινή Ισημερία.

Μέσα από την σημερινή γεμάτη συμβολισμούς ημέρα, θα πρέπει να βρούμε την δύναμη να κρατήσουμε ισχυρούς τους δεσμούς που με τεράστια προσπάθεια όλοι μαζί έχουμε χτίσει. Ζούμε πραγματικά στιγμές πρωτόγνωρες. Κάθε τέτοια περίοδο, αμέσως μετά την φθινοπωρινή Μεγάλη Συνέλευση της ΕΜΣτΕ, οι Στοές μας ξεκινούσαν γεμάτες ενέργεια μέσα σε μια ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και αδελφικής αγάπης τις εργασίες τους. Σήμερα, δυστυχώς, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Κατανοώ την θλίψη και την αδημονία όλων μας για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Πιστεύω, ελπίζω και εύχομαι ότι σύντομα θα μπορέσουμε να επανέλθουμε στους γνωστούς μας ρυθμούς. Πρέπει όμως πριν και πάνω απ' όλα να προασπίσουμε την υγεία και την ασφάλεια τόσο την δική μας, όσο και των οικείων μας. Υπό αυτό το πρίσμα και με άξονες την προσαρμογή στις εκάστοτε ρυθμίσεις και περιορισμούς που επιβάλλονται από την πολιτεία, αλλά και την λήψη όλων των μέτρων ατομικής προστασίας που απαιτούνται, γίνεται προσπάθεια έτσι ώστε το συντομότερο δυνατό να λειτουργήσουν τα



ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

των Αρχαίων, Ελευθέρων και Αποδεκτών Τεκτόνων

ΜΕΓΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

εργαστήρια μας. Θέλω να ελπίζω ότι η μέρα αυτή είναι κοντά. Πιστεύω όμως ότι αυτό θα εξαρτηθεί - σε ένα βαθμό τουλάχιστον - από την υπευθυνότητα που καθένας θα επιδείξει στις υπάρχουσες συνθήκες.

Αδελφοί μου, εύχομαι ολόψυχα αυτή η πλούσια σε συμβολισμούς ημέρα να αποτελέσει απαρχή για ένα καλύτερο μέλλον, απαλλαγμένο από τα δεινά που μέχρι σήμερα έχουμε βιώσει.

Με αδελφική αγάπη

Γεώργιος Ε. Δεληγιώργης
Μέγας Διδάσκαλος